

---

## ONS STREVEN

Als Windekind willen we jongeren vanuit hun eigen talenten en mogelijkheden maximale ontwikkelingskansen bieden. Dat maakt het hen mogelijk om nu en morgen gelukkig te zijn in het leven. Het geeft hen ook de kans om, in verbondenheid met een ruime kring aan mensen, een plaats in te nemen in de maatschappij.

Als Windekind realiseren we dit via kwaliteitsvol onderwijs, een goede opvoeding en aangepaste begeleiding.

Als medewerker doen we dat met heel onze persoon en tegelijk in het bewustzijn van onze beperktheden in ons dagelijks werk en van de afstand tussen de realiteit en ons ideaal.

## DE KRACHT DIE ONS DRIJFT

Om ons werk blijvend aan te kunnen vragen Windekind expliciet aandacht voor de bezieling, de krachtbron van waaruit die zorg wordt verleend. Sommigen worden gedreven door persoonlijke ervaringen, anderen door een spontane verbondenheid met wie kwetsbaar is, nog anderen putten uit een spirituele of humane traditie.



## DE KRACHT VAN HET CHRISTELIJK VERHAAL

---

Midden de rijke verscheidenheid biedt Windekind het christelijk geloof aan als een voorkeurverhaal om eigen denken en handelen te spiegelen, als een voedingsbodem die onze zorg blijvend levenskracht geeft. Uit het breed christelijk verhaal reiken we hier enkele kernintuities aan:

### IK BEN GEWILD EN BEMIND

Jezelf erkennen als ten diepste gewild en bemind. Omdat dit geldt voor iedereen vormt dit het oergegeven voor de waardigheid en gelijkwaardigheid van ieder mens.

### IK WORD ONTROERD DOOR HET KWETSBARE

Je laten ontroeren en raken door het kwetsbare, aandacht geven aan wie minder kansen heeft, er zijn voor de ander zonder iets terug te vragen. Zo toont onze God zich in Jezus en tegelijk ook in ieder van ons.

### IK ZET MIJN INNERLIJKE KRACHT EN LIEFDE IN

Je openstellen voor de kracht en de liefde die in jou sluimert. Die rijkdom als geschenk herkennen en het inzetten voor het geluk van de mensen rondom jou en voor de humanisering van de wereld.

### IK GA SOMS TEGEN DE STROOM IN

Je aansluiten bij de tegendraadsheid van de evangelistische boodschap die opkomt voor mensen die zwakker staan in de samenleving.



## EEN UITNODIGING TOT DELEN

We nodigen elke jongere, elke medewerker, elke ouder uit zelf op zoek te gaan naar andere of gelijkaardige intuïties waarin hij zich erkent. We hopen dat ook uit andere spirituele of humane tradities schatten aan zingeving worden aangebracht.

In dialoog kan hieruit een waaier aan krachtbronnen ontstaan.

Het geheel kan een prachtig geschenk zijn dat we elkaar kunnen aanbieden, een geschenk van onuitputtelijke energie en ademruimte, van bezielende visie en bemoediging.

